

K
E
M
A
L

R
E
i
S

O
R
T
A
O
K
U
L
U

15 TEMMUZ ÇOCUK GAZETESİ
ÖZEL SAYISI



15 TEMMUZ

On beş Temmuz gecesi,
Bir anda geldi sanki kıyamet.
Yediden yetmişe kahraman insanlar,
Hainlere karşı verdiler savaş.

Mücadele ettiler yılmadan,
Demokresi zaferi kazandılar.
Vatan bayrak aşkı sonsuz,
Unutulmaz o gece unutulmaz.

Şehitlerimiz gazilerimiz,
Şize minnetarız her birimiz.
Ölene dek koruruz,
Emanet ettiğiniz güzel vatanı.

Nursena Gözbaşı
6\A

15 TEMMUZ GECESİ

O gün el ele verdik düşmanı püskürttük.
Millet o gece yaşlı genç demeden vatan için
mücadele etti. O gece şehit olan kardeşlerimiz
kanlarını bu vatan, bu bayrak için döktü. Yiğit
insanlarımız al bayrağımızı korudu.
Kadını,erkeği,genç,yaşlısı demokrasi
meydanını asla boş bırakmadı.

Nice gazilerimiz,şehitlerimiz oldu. Hepsi
Allah yolunda şehit olmaya razıydı.Çünkü
hepsinin amacı aynıydı. Hepsi vatanını
korumak istiyordu.

Sonsuza dek koruruz vatanımızı. Asla
bozulmaz birlikteliğimiz. Vatanı uğruna şehit
olan insanlarımız asla unutulmaz.

6\B Yunus Babacan

15 TEMMUZ

Sıcak bir temmuz gecesini hiçkimse unutamamıştı halbuki üzerinden yıllar geçmişti.Unutanlar da var ama 2016 yılını kim unutabilirdi; o gün erkek kadın çocuk demeden herkes sokaklara akın etmişti.Tankların üzerine çıkıyorlardı. Çocukların ağlama sesleri ve gözlerinin içindeki korku; annelerin evlatları için endişelenmeleri...O duyguları hiçkimse unutamadı. Tabi o unutamayanlardan biri de Fatma teyzeydi.Oğluyla eşini o gün o köprüde bırakıp gelmişti.

Aysu öğretmen o günü öğrencilerine anlatmak istiyordu ama nasıl anlatacağını bilmiyordu.Birden aklına Fatma teyze geldi.Onun yanına gidip o gün oğlunu ve eşinin orada nasıl bıraktığını sordu.Fatma teyze durdu ve dedi ki ben o gün onları orda bırakmadım, o gün kabus gibi bir gündü.Tam yatacakken oldu. Beş yaşındaki oğlumu yatırdım mutfağa doğru ilerliyordum; bir ara pencereden baktım. Şiddetli bir ses yükseldi.Oğlum "Anne" diye bana doğru koşuyordu. O an öyle bir korktum ki sesler çoğalmaya başladı.Bu sefer Türk milleti "tekbir" getire getire ilerliyordu.Hemen eşim geldi ve dışarı çıktık.Köprüye doğru ilerledik. Eşim önde gidiyor biz arkada.Oğlum bir anda babasının elini tuttu ve ilerlediler.Ben arkada onlara bakıyordum.Bir anda silah sesleri duyuldu. Herkes çocukları için siper olmuş; ailesini korumaya çalışıyordu.Oğlumla eşim önde oldukları için siper olsa bile kurşun isabet etmişti.O an eşimle göz göze geldik.Arkadan bir hain gelip gözlerimin önünde şehit etti eşimle oğlumu. Fatma teyze bu cümleyi söyledikten sonra bir damla bile gözyaşı dökmemişti .O günden beri burada bu küçük evde tek başına yaşıyordu.Hayatında çok zorluk yaşamış ama hiç yıkılmamıştı; hala ayaktaaydı. Aysu öğretmen bir müddet durduktan sonra ayrıldı.O da bu söylenenler sonrasında etkilenmişti.Öğrencilerine ne anlatacağını bulmuştu.

Okula gelip hazırlık yaptı.Heyecanlıydı nasıl anlatacağını bilmesede gayret etti ve tüm cesareti toplayarak derse girdi.Öğrencilere "Bu vatanın kıymetini bilin 2016 yılında bizim için tankların üzerine atlayan bizim için şehit olan bu vatanı ayakta tutanlara unutmayın." Dedi.

Melisa YAŞAR
7-A

15 TEMMUZ

Bir ses vardı kulağımızda çınlayan,
Kalk vatan için feda et canını diyen bir ses,
O gün unutulmazdı.
Yerlerden fıskıran şehit kanları...

Bombaların patladığı,
Milletin gözünü kırpmadan savaştığı,
Kimsenin aklından silemeyeceği, unutamayacağı,
O gündü, o gün 15 Temmuz'du.

Keşke dedik, keşke yaşanmasaydı,
Kötülük elbet olmamalıydı.
Bu dünyanın iyi insanlara ihtiyacı vardı,
Hainlere, vefasızlara, riyakarlara değil.

Kendini feda edenler öğretti bize birlik olmayı.
Ücunda ölüm olsa bile savaşmayı,
İnsanlığı, merhameti, fedakarlığı,
İlelebet unutmaz bu millet.

A.Ebrar KOCAER

8-A

15 TEMMUZ GÜNÜ

El ele verdik hep birlikte,
Vatanını seven güzel insanlarla.
Canla başla mücadele ettik,
Aziz yurdum senin uğruna.

Şehit olmuş nice güzel insanlarımız,
Ömer Halisdemir gibi nice kıymetlerimiz.
Gurur duyarız hepinizle,
Gerekirse bir değil bin can feda ederiz.

Kimse bozamaz birlik beraberliğimizi,
Kimse indiremez bayrağımızı.
Bırakmadık, bırakmayız vatanımızı,
Sonuna kadar nöbetteyiz vatanım senin uğruna.

Gaye Gün

6\A



Çekirdek Bayrak Görseli

Çekirdek Bayrak Görseli

Okulumuz Görsel Sanatlar Öğretmeni Rabia AKAR rehberliğinde Değerler Eğitimi Kulübü öğrencileri tarafından bağımsızlığımızın simgesi olan bayrağımızı her bir çekirdek tanesini boyayarak görselleştirilmiştir.



ÖMER HALİSDEMİR

Okulumuz 8/A Sınıfı öğrencisi Fatma Elif GÖK 15 Temmuz Şehidimiz Ömer Halis DEMİR'İN portresini karakalem tarzında resmetmiştir.



SEMİNER

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kapsamında okulumuzda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Mesut Can hocamız tarafından 15 Temmuz'u unutturmayacağız semineri verilmiştir. Okulumuz öğretmen ve öğrencileri tarafından kıymetli hocamızın sunumu ilgiyle dinlenmiştir.Kendilerine okulumuza gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ederiz.

2016 yılı 15 Temmuz günüydü. Hep şehit olmak isteyen genç bir insan ... Küçük bir kasabada küçük bir evde ailesini geçindirmek için çabalayan Osman daha 22 yaşındaydı. Kasabanın biraz ilerisinde ailesine bakabilecek bir işte çalışıyordu. Kız kardeşi vatan hainleri tarafından öldürülmüştü. Hem kardeşini koruyamadığı için hem de ailesine bakamadığı için.O gün ikinci ezanı okunurken arkadaşlarıyla birlikte camiye namaz kılmaya gitti. Namazın son rekatını kıldı ve arkadaşlarıyla camiden çıktı. Akşam oluyordu. Arkadaşlarıyla akşam yemeğini yemek için Osman'ın evine doğru gidiyorlardı. Osman'ın annesi Sema Hanım akşam yemeğini hazırlamıştı. Osman ve arkadaşları yemeğe oturmadan önce akşam ezanı okundu; kalkıp akşam namazını kıldılar. Tam yemek yiyecekleri sırada kasabanın dışındandan bomba sesleri gelmeye başladı. Herkes telaşlaştı. Osman'ın babası Ali Bey olağanüstü bir şeylerin olduğunu düşünüyordu ve haklıydı da. Kargaşa başlamıştı. Herkes evinden koşarak çıkıyordu Bazı anne ve babalar çocuklarını yalnız bırakmaktan korkuyorlardı. Kargaşanın olduğu yere geldiklerinde her yer yıkılmıştı. Osman ne yapacağını bilmiyordu. Osman öylece dururken tanklar gelmeye başladı. Çoğu kişi yerden taş alıp tanklara atıyordu. Son çare kendilerini tankın önüne atlamakta buldular. Tank, önüne atlayan insanları ezip geçiyordu. En son Osman da kendini tankın önüne attı. Osman'ı öyle gören arkadaşları da tankın önüne atladı. Anne ve babası Osman'ı yanlarına çağırıyorlardı. Aynı zamanda ağlıyorlardı. Tank Osman ve arkadaşlarını da ezdiğinde Osman'ın ailesi perişan haldeydi. Ama Osman vatan uğruna kendini feda ettiği için mutluydu. Artık gazetelerde Osman'ın adı yazacaktı. O gece Türkiye ve Osman için mutlu bitse de Osman'ın ailesi için pek mutlu bitmemişti.

Tuana TOPTAŞ

7-A

15 TEMMUZ

15 Temmuz'da durdurduk tankları,
15 Temmuz'da bırakmadık bu toprakları.
15 Temmuz'da yaşlı genç herkes sokaktaydı,
Savunduk bu toprakları

Çok şehit verdik o gece,
Yılmadan mücadele ettik kanımızla,canımızla.
Bozamadılar birlik beraberliğimizi,
Vatanımız uğruna verdik canımızı.

Yaşlısıyla genciyle gösterdik tüm gücümüzü,
Vatanımız için döktük tüm kanımızı.
Şehitlerimizi saygı ve sevgiyle anarız,
Hiç unutmayız o geceyi.

Burak Gök - 6/A

KARANLIK BİR GECEDEDEN AYDINLIK BİR SABAHA

Toprağın üzerinde yaşayan her canlı nefes alıyor; tıpkı bizler gibi. Peki ya toprağın altındakiler? Daha okulunu bile bitiremeden, evladiyla vedalaşamadan; mesleğini işini doyasıya yapamadan toprağın altına giren eşsiz kahramanlar... Bu karanlık dünyadan ebedi aydınlığa ulaşanlar...

Kimisi mezun olmak istiyordu, kimisi hayatı yaşamak. Onların belki de çok büyük hayalleri vardı, 15'i 16 Temmuz'a bağlayan o zifiri geceye kadar. Nereden bileceklerdi vatan için canlarını ortaya koyacaklarını, ille de canı pahasına savaşıp şehit olacağını. Onlar da isterdi kendilerine bahşedilen ömrü yaşamayı, nefes almayı. Şu an aramızda olmasalar da bu cennet vatanın asıl kahramanlarına olan minnetimiz sonsuzdur.

Çanakkale'de, Dumlupınar'da Sakarya'da ve en son 15 Temmuz'da istila, yıkım ve kıyım hamlesi başarısız olmuş, tuzak kuranların tuzakları kendi başlarına çevrilmiştir. Mazisi şan, şeref ve zaferle dolu olan bu mukaddes vatanın evlatları son olarak 15 Temmuz gecesi sokaklara dökülmüş; tanka, topa ve mermiye çiplak elleriyle direnmiş, karşı koymuş; gaflet ve hıyanet eden hainlerin kalkışmasını önlemiştir.

Gözyaşlarımızın sel olduğu, şühedanın vatan kahramanı olma şerefine nail olduğu karanlık bir geceyi mazide bıraktık. Arkalarından dualar ettiğimiz nice kahraman sayesinde ki o karanlık geceden aydınlık bir sabaha merhaba dedik milletçe. Kendilerine borçlu olduğumuz 15 Temmuz gazilerimizi kalbimizin en müstesna köşesine koyuyor; şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.

ŞEYMA NUR YEŞİL

8-A

15 TEMMUZ GECESİ

Bir 15 Temmuz gecesiydi.İstanbul her zamanki gibi kalabalıktı. Tarih 2016 cumartesi günüydü havada bir tedirginlik vardı.Herkes çok endişeliydi.İlk önce büyük bir kargaşa yaşandı; ben ise cesaretimi topladım.Ben kendi memleketimi bir grup darbeciye veremezdim, vermeyecektim de. Bütün İstanbullular hep beraber toplandık; darbecilere karşı gelecektik, vermeyecektik memleketimizi.Bizim cesaretimiz vardı, bizim umudumuz vardı, bizim içimizde ve kalbimizde Allah sevgisi vardı. Kazanacaktık bu zaferi. Ölüm korkusunu hiçkimse umursamaz bir şekilde hainlerin yanına zaferi almak için gidiyorduk.Ben Tuğba,Tuğba Barış en önde ben, arkamda bütün İstanbul ve işte gidiyoruz.En sonunda hainler görüldü.Bazılarımız boynuna takmıştı bayrağı, bazılarımız büyük bir gururla elinde tutuyordu.Hainlerin üstüne ilerledik,bütün İstanbul bağırıyordu,darbeciler çok sayıda silahla ateş etmeye başladı. Asker,polis,halk karşılık veriyor hiç bıkmadan karşı koyuyorlardı.Biz koşarak hainlerin üstüne atıldık, bütün darbeciler teker teker geri püskürtülüyordu.Tam o sırada havadan da ateş edildi, binalar zarar gördü, yollar perişan oldu.Ben ise yıkılan enkazın altında kalmıştım.Enkazdan çıkmaya çalıştıkça kan kaybettiğimi fark ettim ve o anda gürültü koptu.Gökyüzüne zar zor bakabildim; bu bir uçaktı ama bizim uçaklarımızdı,sayısızdı düşmanların uçakları imha ediliyordu.Yoldaki hainler çoktan ölmüştü.Annem ve babam bağırarak yanıma koştu.Beni enkazın arasında bulmaları çok zordu.Beni bulduklarında kendimi zar zor tutuyordum.Gözlerim açılmıyordu ve "ZAFER" diye bir ses duyuldu başarmıştık.Ağlıyordum inançlarımız boşa değildi.Etrafıma bir kez daha bakmaya çalıştığımda benimle beraber birçok şehit kardeşlerimiz vardı.Çok mutluydum.Şehadet şerbeti içmiştim kısacası vatanım için benim için bir gururdu.15 Temmuz bizim günümüzdü! Canımı feda etmiştim.

Esra KOCAER

7-A



MEVLÜT SÖNMEZ

MEVLÜT SÖNMEZ 1974

Anılarımdan can alıcıları, benim için Bolu Komando Tugay 3.Bölük Türkiye ve detayları

(Mustafa BAŞEL) Kitabında bahsettiğine değineceğim:

Savaşa katılma gayemiz, Barış Harekatı:

Savaş,Din ,Vatan,Millet için yazılır zannediyordum.Helikopterle 45 dk deniz üzerinden gittikten sonra Konya Ovası gibi bir araziye indirildik.Ekinler yanıyor,ahırlar yanıyor,ahırda da inekler bağırıp yanıyordu.Top yani havan atıyor Rumlar.Ne olduğunu bilmesek de savaşın içinde kendimizi bulduğumuz için alışverişik. Yer değiştiriyoruz derken ortadan bir yol,2 tarafı dağ arası Girne yolu.Bu geçidin ismi boğazmış derken yavaş yavaş savaş derinleşiyor ve 2 dağdan da ateş ediyorlar bu arada sularımız da bitti yavaştan çabada artıyor.Bazı arkadaşlar gibi bende zorlanmaya başladım.Zirveye vardım 8 veya 10 kişi arkamız kesiksiz devamlı geliyor ve işte orada bir süs havuzu ,yosunlu su var.) Ben ve arkadaşlarım çelik başlıkla içtik ve birkaç dk su bitti. Bayağı biriken oldu.Ve işte savaşın gerçek yüzü ...Arka arkaya 3 tane zannediyordum .106 havan mermisi düştü.Havanın şiddetinden benim ayaklarım yerden kesildi ve ilk şehit taburdan bizim bölükten (Afyonlu Mehmet YAPICI) sonradan öğredik kulak zarlari patlamış.Allah razı olsun subaylar "dağın aşağıya doğru "diyerek bizi kendi evlatları gibi canı gönülden koruyorlardı.Artık kaderimiz birdi ve Girne 'ye doğru yol alıyorduk.Yine susuzluk. Bölükle dağınık ama birlikte ilerlerken yardımcımla (Diyarbakırlı Ahmet YILDIZ)yan yana bölükten biraz açıldık ve birden gözüme tel örgü görüldü. Ahmet burası askeri birlik "dedim." Fark ettirmeden bölüğe yanaşalım" dedim." Bunlar 2 kişiye ateş açacağını zannetmiyorum" dedi. Ve bölüğe yaklaşmaya az kaldı ki kıyamet koptu. Komutanım Mustafa ŞİMŞEK'İN düşman mevzilerine birkaç kişiyle sızdığını ve tahrip ettiğini ve ölen düşman hariç kaçtıklarını öğrendik ama bizim Cemil SAĞLAM yaralanmıştı ama ilerlememiz lazım. Bizim Cemil komutana "Beni bırakma komutanım" diye yol veriyor.



KARAMANLI KIBRIS GAZİSİ

Gözümüzün önünde bu gerçekleşiyor. Komutanım Mustafa BAŞEL o kadar zorlandı ki Cemil'i bırakmak zorunda hedefe biran önve varıp ,Girne limanını temizleyip oradan çıkarma yapılacak ama evladı Cemil'i bırakmakta zor. O kadar çatışmadan sonra Girne limanı düştü Elhamdülillah. Akşam hava kararınca yola çıktık sabaha kadar yürüdük. Aman Allah'ım. Kendini denize atan arabayla kaçan derken biz bir tepeciğe yerleşmişik, meğerse çembere düşmüşüz. Her tarafımız düşman askermiş. Ama her taraftan kurşun ne mümkün.

Şeref ' e acemi birliğinden beri kızardım.Rahmetli yemek yerken 1 tabak alır yer 2. tabağı alır ve yemeden bırakıp giderdi.Usta birliğinde de aynısını yapardı.Bu yüzden kızardım ona. Önümde şehit oldu çok üzüldüm.Bir gün benim silahım arıza yapmıştı.Şeref'in silahını ben almıştım.Şehit olduktan sonra dedim ki "Şeref yemeği öyle yaparken meğerse nasibini topluyormuş."



15 Temmuz Demokrasi Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapsamında Yapılan Etkinlikler



- 1- Öğrencilerimiz tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi.
- 2- Okulumuz öğrencileri 15 Temmuz şehitlerini unutmayarak her şehide 1 Yasin okudular.
- 3- Öğrencilerimiz tarafından kompozisyonlar ve şiirler yazılarak sınıf panolarına asılmıştır.

BULMACA

SOLDAN SAĞA

3. Yüksek bir amaç uğruna ölmektir. 4. Kişinin diğer bireylerin haklarına saygı duyduğu sürece dilediği şekilde davranmasını, kimse tarafından zorla engellenmemesi ya da durdurulmamasını belirtir. 6. Birlikte olma durumu, birliktelik. 8. Yiğitlik, kararlılık, ataklık, ve dayanıklılık özelliklerini de içeren, korku, acı, risk, belirsizlik veya tehdit ile başa çıkabilme yeteneğidir. 9. Bir ülkeyi veya kurumu temsil eden renkli kumaş. 10. Orduda görevli, erden mareşale kadar rütbeye sahip kişi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. İslam dininde gazaya (İslam uğruna savaş) katılan kişilere verilen unvan.
2. Dünyadaki tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir tür yönetim biçimidir.
5. Tehlike karşısında ustalık, cesaret veya güç özellikleriyle zorluklarla mücadele eden gerçek bir insan veya edebi eserin ana karakteridir.
6. Bir ve bir tek olma durumu.
7. Yurt



Demokrasi, Özgürlük, Birlik, Beraberlik, Ulus, Vatan, Cesaret, Bayrak, Kahramanlık, Şehadet, Gazî, Asker

CEVAPLAR